

# WONDER SCHOOON & Wild

OP ZOEK NAAR  
DE BIG FIVE  
VAN ZWEDEN





Je kunt er eindelijk  
wandelen, fietsen, varen  
en elanden zoeken.  
Of dagdromen onder  
de strakblauwe hemel.  
Ach, wat is Zweden toch  
een verrukkelijk land.

**TEKST** ELLEKE VAN DUIN  
(TEKSTBUREAU MEVROUW VAN DALE)





## Zeker doen!

- Neem een rugzak mee met broodjes en een blikje knakworsten. Onderweg zijn vaak vuurplaatsen, met het stookhout er al naast. Dat wordt picknicken!
- Ga een dagje de grens over, naar Røros in Noorwegen. Dit oude mijnstadje staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Geen wonder, de authentieke houten gebouwen in het oude stadscentrum stammen uit de zeventiende eeuw. Røros is de plek om souvenirs te shoppen; iets moois van keramiek, of artwork bij een van de vele galleries.
- Ga een dagje beren spotten in Lofsdalen. Na een wandeling staat daar een wildernishut, waarvandaan beren goed te zien zijn. En waar ook overnacht kan worden. Lekker spannend, zo'n nachtje tussen de Bruintjes. Maar geen zorgen, het hutje is veilig, er staan stapelbedden, er is een klein keukentje, een kachel en een toilet.
- Zweden zijn dol op vlooiemarkten. Loppis heten ze, een afkorting van het woord loppmarknad. Kijk voor info en plekken op [svenskaloppisar.se](http://svenskaloppisar.se)

Waar in Zweden maakt eigenlijk niet zo veel uit, want het is overal beeldschoon. Glasheldere meren, eindeloze wouden, friskewassen mensen en overal dat opgeruimde Scandinavische design. Een mix tussen eenvoud en optimisme. Daar knapt een benaauwd geworden Nederlander van op! Logeren doet men in Zweden in een stuga; een rood houten huisje met witte raamkozijnen en een eigen veranda. In de provincies Värmland en Dalarna, in het midden van Zweden, wemelt het ervan. Bij uitstek een geschikt startpunt dus voor een tripje door het land van Nils Holgersson. Het Siljangebiet, met daarin het Siljanmeer met water dat zo zuiver is dat het kan worden gedronken, is een van de meest geliefde vakantiegebieden van Zweden. Vakantiepark Orsa Grönklitt ligt er bijvoorbeeld, iets boven het dorpje Orsa en omgeven door bossen en meren. Open 's morgens de ramen, adem de frisse boslucht in en luister naar de ruisende bomen. Het dorpje zelf is niets bijzonders, maar dat maakt niet uit, want hier komen we voor iets anders: wandelen, fietsen, met blote billen door het bos rennen, bbq-en, paardrijden, mountainbiken, vissen, elanden zoeken, mijmeren of gewoon helemaal niks.

### Beren en andere woestelingen

Een woeste natuur vraagt om wild. Ook dat treft. In het nabijgelegen bekende rofdierenpark Orsa Grönklitt loopt de Scandinavische versie van de Big Five: lynxen, vossen, wolven, veelvraten (echt!) en ja, ook beren. En zelfs een Siberische tijger. In dit wildpark hebben de dieren de ruimte en omdat het tegen een berg is gebouwd, biedt het vanaf diverse plateau's spectaculaire vergezichten. Bezoek na dat wildleven het nabijgelegen dorpje Mora, met z'n rode daken. Het heeft diverse openluchtmusea zoals Zorn's Gammalgård, waarin het Textielmuseum huist, en het Siljansfors Skogsmuseum ten westen van de stad, waar getoond wordt hoe de houthakkers leefden, woonden en werkten, mét bomentuin en cafeetje. Långbryggan in Rättvik is ook een aanrader; wandel over deze 625 meter lange steiger uit 1895. Het is de aanlegplaats van de oude stoomboot Gustaf Wasa die tussen de verschillende plaatsen aan het Siljanmeer vaart. Heerlijk om even uit te waaien en te genieten van de rust van het water.

### Fika-momentje

Zweden gaan door voor fris en opgeruimd. Hun kledingstijl lijkt altijd opgewekt en toevallig nonchalant. Ze zijn ruimdenkend van geest, met een jaar ouderschapsverlof voor kersverse vaders. Hej,

roept men elkaar olijk toe over straat. Maar vanbinnen gaat het er iets minder open minded aan toe, want een Zweed kijkt de kat uit de boom. Een fika doet echter wonderen: koffie met iets lekkers. Met name het prinsessentaartje opent deuren; een slagroomgebakje bedekt met marsepein, bij voorkeur gifgroen. Ieder moment van de dag wordt aangegrepen voor een Fika-momentje. En nu we toch traditioneel bezig zijn: tijd voor wat lokale nijverheid. Nusnäs is het dorp waar de bekende Dalapaardjes worden gemaakt. Wat de tulp is voor Nederland, is zo'n houten paardje voor Zweden. Rood geverfd en voorzien van handgeschilderde versieringen. Toeristisch, maar charmant. Hier kunnen we het hele proces volgen, vanaf de houtzagerij tot aan het verven. Leuk, zo'n paardje in de letterbak, en weer helemaal hip!

In bijna elke uithoek van Zweden is wel een elanden- of beversafari te boeken

#### Elanden & bevers

In bijna elke uithoek van Zweden is wel een elanden- of beversafari te boeken. Een elanden-safari duurt zo'n drie uur; met een gediplomeerde gids rijden we eerst in een jeep naar een elandenbuurt, waar we vervolgens lopend op verkenning gaan. Hoewel veel voorkomend, is het toch imponerend om oog in oog te staan met zo'n bruingrijze gigant die we meestal alleen maar kennen uit wintersprookjes. Een beversafari is ook een onvergetelijk ervaring. In een kano muisstil over verlaten zijriviertjes peddelen; het gaat schemeren, damp stijgt op vanaf het water, het is belangrijk om goed koers te houden, overhangende takken te ontwijken en op te passen dat de kano niet omkiept. Plots klinkt er geritsel aan de zijkant en daar zien we nog net de staart van een bever onder water verdwijnen. Spannend!

#### Geluk = wandelen

Wie nog meer puur natuur wil, moet naar Funäsdalen, dat een stuk noordelijker ligt, bijna tegen Noorwegen aan. Zo ver komen de meeste toeristen niet, in dit onontdekte stukje Zweden. Op de weg hier naartoe kunnen zomaar elanden voorbij lopen. Funäsdalen is een typisch bergdorp, met ook al een openluchtmuseum in het centrum – Härjedalens Fjallmuseum –, voor wie meer wil weten over het





Open 's morgens  
de ramen, adem de  
frisse boslucht in en  
luister naar de  
ruisende bomen

leven van de Sami (de officiële benaming van de 'Lappen'), de oorspronkelijke bewoners van de streek. Het vakantiepark Sörmons Stugby is een leuk logeeradres met kneuterige houten vakantie-huisjes. Het is omgeven door met sneeuw bedekte bergpieken. Wat te doen hier? Wandelen. Eindeloos lang, zonder iemand tegen te komen. Hier verdwijnen negatieve gedachten als sneeuw voor de zon en worden we heel zen en tevreden.

### Eindelijk een buitenmens

Een eind naar beneden, onder Orsa nog, in de provincie Värmland die bekendstaat om z'n outdoor-activiteiten, ligt de plaats Sysseleback. Hier kunnen we kanoën op de brede rivier de Klarälven. Of vissen, het wemelt er van de forellen. En dan 's avonds voor het houten hutje die vers gevangen buit roosteren. Dat hutje staat bijvoorbeeld in vakantiepark Långberget; veertig idyllische houten huisjes (met sauna!) midden in het bos, op een hoogte van 630 meter, met altijd een prachtig uitzicht over de beeldschone omgeving. En de mogelijkheid voor een eland- of beversafari. Boek een mountainbike-tour of fiets met een lorrie over een oude spoorlijn en bezoek de idyllische plaatsjes Arvika en Sunne.

### Lunchtips:

- **Elins Bakgård** in Arvika: fika wordt hier geserveerd in een romantisch decor met bloemetjesbehang en homemade baksels. Knus en lekker. [elinsbakgard.se](http://elinsbakgard.se)
- **Saffran & Vitlök** in Sunne: strak interieur, hippe en heerlijke lunchgerechten. [saffranvitlok.se](http://saffranvitlok.se)
- **Mårbacka** vlak bij Sunne: dit is het geboortehuis van Selma Lagerlöf, schrijfster van het boek over Nils Holgersson. Geniet in de tuin van Zweedse lekkernijen.



En ach, dan is het weer tijd voor de terugreis. Terug naar piepklein Nederland. Zonder beren, bergen en Pippi Langkous-huizen. Om het contrast te verkleinen, is een nachtje Oslo een aanrader. Veel kleiner dan Stockholm en daarom dus overzichtelijker. In het centrum kan alles te voet: van het paleis naar het hippe Grünerløkka, naar de National Gallery, waar de beroemde Schreeuw van Edvard Munch hangt en dan door naar het Vigeland Park, met een duizelingwekkende collectie van ruim 200 menselijke beelden in brons, graniet en ijzer. Om alvast een beetje wennen aan de menselijke gestaltes straks, in ons bomvolle landje...



12-daagse  
autorondreis  
vanaf  
**€ 268,-**  
p.p.

# 100% natuur IN ZWEDEN

## 12-DAAGSE AUTORONDREIS

Beren spotten, kanoën over uitgestrekte meren, eindeloos wandelen. In Zweden wordt iedereen gelukkig. Libelle stelde met Buro Scanbrit een mooie rondreis samen.

### Het programma:

**Dag 1:** Overtocht Kiel-Göteborg met Stena Line. Overnachting aan boord.

**Dag 2 t/m 4:** Orsa, Orsa Grönklitt. Ca. 520 km, 3 overnachtingen.

Het vakantiepark Orsa Grönklitt ligt nabij het Siljanmeer, een van de meest geliefde vakantiebestemmingen van Zweden. Bezoek de pittoreske dorpjes Tällberg, Rättvik en Mora.

**Dag 5 t/m 7:** Funäsdalen, Sörmons Stugby. Ca. 270 km, 3 overnachtingen. Onderweg naar het noorden wordt de natuur steeds ongerepter. Aanrader is de wandeltocht (8 km) over de hoogvlakte Flatruet of een dagexcursie naar het Unesco-dorpje Røros, net over de grens in Noorwegen, waar wilde beren voorkomen.

**Dag 8 t/m 10:** Sysseleback, Långberget. Ca. 280 km, 3 overnachtingen.

Deze vakantiehuizen liggen op de berg Långberget; geniet van de geweldige uitzichten. Ga op eland- of beversafari of maak een kano- of wandeltocht.

**Dag 11:** Overtocht Oslo-Frederikshavn met Stena Line. Ca. 220 km.

Overnachting aan boord.

**Dag 12:** Aankomst in Frederikshavn.

### Inclusief

Overtocht Kiel-Göteborg en Oslo-Frederikshavn met Stena Line voor 1 auto (max.

2 m hoog en 6 m lang) en max. 5 inzittenden • verblijf aan boord in een binnenhut met stapelbed naar aantal personen (bij 5 personen verblijf in 2 hutten) • 9 nachten verblijf in vakantiehuizen o.b.v. logies • elektriciteit • gas • reisgids • wegenkaart

### Exclusief

Maaltijden aan boord van Stena Line • evt. brandstoftoeslag • theedoeken (zelf meenemen) • huur bedlinnen en handdoeken per park ter plaatse voldoen, totaal ca. SEK 545 p.p./per set (of zelf meenemen) • eindschoonmaak per park ter plaatse te voldoen, totaal ca. SEK 2625 (of zelf te verzorgen) • tol en evt. veerdiensten • reserveringskosten € 27,- per boeking • (doorlopende) reis en/of annuleringsverzekering • bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9 personen.

### Meer info en reserveren

Vertrekmogelijkheden: dagelijks. Vanaf prijs gebaseerd op 4 personen met vertrekperiode 17-05 t/m 10-06. Kijk voor meer info, prijzen en reserveringen op [libelle.nl/zweden](http://libelle.nl/zweden) of bel met Buro Scanbrit: 020-462 10 40. Reiscode: sebrilbe. Op dit arrangement zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.