

# Villamedia ► magazine



► Tegel-winnaar  
Natalie Righton  
‘Ik voel de  
oorlog in mijn  
hele wezen’



## Barbelijn Bertram (43)

Samen met Elleke van Duin oprichtster van tekstbureau Mevrouw Van Dale. Ze schrijft o.a. voor LINDA, Het Financieele Dagblad en Het Parool.



### Wie moet er per direct van de buis?

'Alle PVV'ers. Dat inhoudloze geroepoeter ben ik een beetje beu en krijgt disproportioneel veel aandacht in de media. Als ik Geert Wilders zou interviewen dan zou ik hem voor een damesblad willen vragen welk percentage waterstofperoxide hij gebruikt, of voor Psychologie Magazine een kijkje in zijn brein nemen.'

### Wat is je grootste misser?

'Toen e-mail net bestond had ik een interview met een schrijver waar ik heel erg tegenop keek. Na afloop stuurde ik voor de grap een mailtje naar een vriendin 'dat we zijn hele oeuvre kapot zouden schrijven'. In plaats van die e-mail naar mijn vriendin te sturen heb ik hem toen per ongeluk naar de vrouw van de desbetreffende schrijver gestuurd. Dat is toen helemaal uit de hand gelopen en ik ben zelfs van de boekenrubriek van de Avantgarde gehaald. Laatst was ik op een feestje waar die schrijver en zijn vrouw ook waren. Het liefste had ik me achter een pilaar willen verschuilen, maar gelukkig kennen ze me niet van gezicht.'

### Hoeveel verdien je?

'Ik probeer 1000 euro per week – bruto – te factureren.'

### Waar schaam je je voor?

'Toen ik een jaar of 25 was, kreeg ik weleens warme gevoelens als ik mannen moest interviewen. Toen ik Hugh Grant sprak zat ik bijvoorbeeld te zwijmelen. Ik was niet echt verliefd; die gevoelens waren een dag later weer over, maar het was moeilijker om de gepaste afstand te houden. Dat is natuurlijk niet zo gek; je bouwt heel snel een intieme band op met je geïnterviewde. Veel sneller dan met andere mensen die je ontmoet. Ik snap dan ook wel dat er iets ontstaat tussen interviewer en geïnterviewde. Bij mij zijn er ook wel een aantal vriendschappen – met zowel mannen als vrouwen – voortgekomen uit een gesprek.'

### Hoe raak je geïnspireerd?

'Mijn vriendinnen uit de media inspireren mij. Ik heb verschillende clubjes met onder andere Elleke van Duin, Sanne Kloosterboer, Claudia Straatmans, Karin Kuijpers en Ilonka Leenheer. Allemaal "powervrouwen". We hebben etentjes en gaan soms een weekend samen weg. We helpen elkaar, geven elkaar advies en positieve inzichten. Als een van ons een telefoonnummer nodig heeft, dan geven we dat. Als een ander druk is dan geeft zij haar werk door.'

### Hoe vaak google je jezelf?

'Nooit. Wat heeft het voor zin? Ik lees ook zelden mijn eigen verhalen terug nadat ze zijn gepubliceerd.'

### Wiens baan zou je willen hebben?

'Laatst heb ik een vrouw geïnterviewd die begrafenisondernemer was. Zij vertelde zo mooi over haar werk, dat ik dacht: dat zou ik ook wel willen doen. Je kunt zoveel voor iemand betekenen. Daarbij is het echt; het gaat over echte mensen, met echte emoties en echte verhalen. Ik zou ook nog wel een biologische snackbar willen beginnen of radio gaan maken.'

TEKST ANNELIES WATERLANDER FOTO TRUUS VAN GOG.....