

magazine van sociëteit De Kring • jubileumnummer • september 2012



kring

circulaire

FEEST!
90 JAAR
DE KRING



'IK HAD ZO
GRAAG EEN
ECHTE
MAKKER
WILLEN
VINDEN'





Voor Mimi Kok – alias Ge Braadslee, de eega van Waldo reeds van Dongen – was De Kring in de jaren zeventig een verlengstuk van haar huiskamer. Inmiddels is ze 78 en al meer dan veertig jaar lid. Het waren glansrijke en gelukkige jaren.

Inmiddels bent u 78. Met wat voor gevoel blikt u terug? “Ik denk er nog vaak met veel plezier aan terug. Het was alsof ik in een warm bad zat.”

Met wie danste u destijds het liefst? “In de jaren ‘70 werd er niet gedanst in De Kring, des te meer werd er gezongen en piano gespeeld.”

Waarom zien we u nog maar zo weinig aan het Kleine-Gartmanplantsoen? “Tegenwoordig is het niet meer leuk om in je eentje te gaan. Veel vrienden van toen, zoals Ton Lutz, Henk Richters, Willem van Malsen en Ramses Shaffy zijn weggefallen. En Harry Mulisch is er ook al niet meer.” ○

tekst **Barbelijn Bertram** en **Annelies Putman Cramer**

Door wie bent u destijds voorgedragen? “Ik weet het echt niet meer. Ik herinner me nog wel heel goed hoe mijn eerste bezoek verliep. Ik had mijn avondtoilet aan en ik werd meteen ‘geschaakt’ door beeldhouwer Jan de Baat. Lachen was dat. In de begintijd was ik heel nederig en zeer vereerd dat ik lid mocht zijn.”

Wat is uw mooiste herinnering aan De Kring? “Dat ik bij het binnenkomen heel luid riep: ‘En, valt er nog wat te neuken?’, terwijl ik bij Harry Mulisch op schoot ging zitten. Ach, nou ja, iedereen kent dat verhaal al wel, maar het geeft wel aan hoe de toon werd gezet zo nu en dan. Mijn allermooiste herinnering is de surpriseparty ter gelegenheid van mijn 65e verjaardag. De Kring had mij gevraagd te komen. En wat bleek? Er waren honderd mensen en iedereen droeg een stukje voor. Het was fantastisch.”

Aan aandacht zeker nooit gebrek gehad? “Oh nee, mannen genoeg! Ik had er alleen zo graag een echte makker willen vinden, iemand die over je bol aait en er voor je is. Maar door al dat overloze uitgaan van mij is het er nooit van gekomen.”

Oeverloos uitgaan? “Ja, ik deed er alles aan om plezier te hebben. Ik ging zeven dagen per week uit. Als De Kring om vier uur sloot, dan ging om vijf uur Club 13 in de Amstelstraat open. Ik moest dan wel een uur overbruggen. Gelukkig mocht dat in de lobby van het Marriott hotel, waar ik sigaretjes mocht roken.”

Welke man was uw favoriet? “Jan de Baat. Volgens mij vond hij mij ook wel leuk, maar het is nooit echt wat geworden. Ach, ik vond alle mannen wel leuk. Ik sprak met sommigen over theater en met anderen voerde ik goeie gesprekken over de liefde.”

