

The Great Escape

MODEHITLIST NAJAAR-WINTER 2009/2010

FOUTE MANNEN? ONTDEK DEZE **10 LADIES FROM HELL**

WEG VAN DE MASSA NICHEGEUREN ZIJN OOK LEKKER

DON DIABLO WERELDBEROEMD, MAAR NIET IN EIGEN LAND

WILCO VAN ROOIJEN OVER **DE KICK VAN DE K2**

LAUREN VERSTER WIL EEN ONENIGHTSTAND

KAALSLAG 'HET ZIT TUSSEN MIJN OREN, EN VOORAL ERBOVEN'

DE RUIGSTE ROADTRIPS OP TWEE EN VIER WIELEN

SHOPPING **HORLOGES, SNEAKERS, SHIRTS, DENIM & DASSEN**

JOHNNY DE MOL 'VROUWEN VINDEN MIJ LEUK'

TOPMODEL NU OOK DJ **DOUTZEN DRAAIT DOOR**



De ontsnapping

ALLES HEEFT ZO ZIJN EIGEN HOUDBAARHEIDSDATUM, OOK DE RELATIE. MAAR HOE BEËINDIG JE EEN RELATIE ZONDER DAT HET JE TE VEEL INSPANNING KOST? TIEN TIPS OM TE VLUCHTEN VOOR DE GEWETENLOZE MAN.

JE VRIENDEN HADDEN JE NOG ZO GEWAARSCHUWD: DOE HET NIET, VROUWEN DEUGEN NIET, ZE ZEUREN, MAKEN JE GELD OP EN LEGGEN JE AAN DE LEIBAND. OP ZOEK NAAR THE GREAT ESCAPE DUS



Eeuwig vrijgezel zijn is misschien niet aan te bevelen, maar een jarenlange relatie is ook niet voor elke man weggelegd. Eenmaal onder de pannen, duurt het huiselijk geluk waarschijnlijk een jaar of vijf. Dan komen de eerste scheurtjes erin. Doorbijters rekken het op tot zeven jaar en dan is de boot aan. The seven-year-itch is niet voor niets een bekend gegeven. Je vrienden hadden je nog zo gewaarschuwd: doe het niet, vrouwen deugen niet, ze zeuren, maken je geld op. Op zoek naar the great escape dus. Maar waar moet je beginnen? Gewoon, bij jezelf. Heb je inschattingfouten gemaakt tijdens de eerste ontmoeting? Te veel compromissen gesloten tijdens de relatie? Jezelf voor de gek gehouden dat je monogaam wilt zijn? Was je overmoedig door te denken dat je jouw eega enigszins emotioneel zou kunnen bijbenen? Dat ze het niet erg zou vinden als je met je vrienden in de kroeg zit tot het ochtendgloren? Eerlijk zijn, dat had je stiekem wel gedacht. 'Mij overkomt dit niet.' Helaas. Je hebt jezelf volledig overschat en de fout ligt in het geheel bij jou. Je bent nu eenmaal niet gemaakt voor een relatie, daar ben je veel te wispelturig en oneerlijk voor.

Tip is daarom om nog éénmaal oneerlijk te zijn. Zeg dat je op mannen valt, dan ben je er zo mee klaar. Als je daarna gesignaleerd wordt met een nieuwe vriendin, vertel je dat deze vlam niets meer is dan een platonische relatie met wie je zo leuk schoenen kunt scoren tijdens de uitverkoop. Mocht ze er toch achterkomen dat je helemaal niet op mannen valt, dan heb je haar inmiddels zo heftig gekwetst dat ze je voor een miljoen nog niet terug zou willen. In het meest gunstige geval is ze zo opgelucht dat een oplichter als jij haar leven hebt verlaten, dat je rustig verder kunt leven als klootzak. Want zonder introspectie zal de volgende eega je testen op dezelfde zaken als integriteit en oprechte liefde. Ben je er inmiddels dan nog niet achter hoe het werkelijk werkt, dan herhaal je deze truc tot je uiteindelijk dood neervalt als eenzame playboy. Tien tips:

1. Verhuis je inboedel als je vriendin een dagje shoppen c.q. kuren is. Niet subtiel, wel duidelijk.
2. Ga terug naar je ex, neem een ander telefoonnummer en stuur je nieuwe ex een laatste sms of e-mail vanaf je oude toestel.
3. Stop haar rondslingerende slippjes in een vuilniszak (wel eerst met de hand en babyshampoo wassen graag) en lever deze af op haar kantoor.
4. Herdenk te pas en te onpas Michael Jackson. Grijp iedere gelegenheid aan om de moonwalk te doen.
5. Stem Geert Wilders.
6. Laat haar na ieder dinertje de rekening betalen.
7. Praat alleen over jezelf en vraag nooit ergens naar.
8. Kus/seks met haar beste vriendin. Dit is de ultieme genadeklap.
9. Word een kruimeldief.
10. Ga als vrijwilliger aan de slag bij de roze brandweer.

Zoals je ziet, is opstappen een fluitje van een cent. Je kunt het best, als je maar wilt. Denk maar aan iets leuks. Het nieuwe leven lonkt. De liefde is als de natuur, nadat de blaadjes gevallen zijn wordt het vanzelf weer lente. Op naar de volgende vijf jaar.

Het vrijgezellenasiel

WAT MOET HET GEWELDIG ZIJN OM MAN TE ZIJN, LIEFST VAN DE VRIJGEZELLE SOORT. MAAR TE LANG EEN BANDELOOS LEVEN LEIDEN, HEEFT IETS SNEUS. DAAR ZIJN WIJ DAN WEER VOOR: OM JULLIE TE REDDEN VAN EEN WISSE ONDERGANG.

HET IS EEN PUBLIEK GEHEIM DAT ER MET MANNEN DIE ZICH NA VIJF JAAR NOG NIET HEBBEN GEBONDEN, IETS NIET IN DE HAAK IS. ZE HEBBEN EEN COMPLEX, RARE TIK OF ZIJN MISSCHIEN ZELFS EEN TIKKELTJE GESCHIFT



Waren wij ook maar een man. Stoer en intelligent, en toch ook mogen smeren met selftanners en Chanel. Gebroederlijk met je vrienden porno kijken. Uitblinken in je bed dat je slechts eens per maand verschoont. En altijd een ander de schuld geven van wat dan ook. Heerlijk! Onverstoorbaar voetbal kijken en je hele leven een moederskindje blijven; je laten vertroetelen door mama die je op een voetstuk plaatst en altijd medelijden met je heeft omdat je zo hard werkt. Verder zit piekeren niet in je genen, dus dat hoeft je ook niet te doen. Wat moet het heerlijk zijn om weinig aan je hoofd te hebben, behalve jezelf dan. En de kroeg is je tweede huis. Je bent er een graag geziene gast. Zolang je biertjes uitdeelt. En als je vrijgezel bent, is het er helemaal goed toeven: met een beetje geluk neem je de hot stuff van de avond mee naar je rukkunker. Trouwens, met nog meer mazzel heb je haar vriendin aan de haak, die net iets minder knap maar wel veel aardiger is. En beter in bed. (Want mochten jullie het nog niet hebben ondervonden, de mooiste vrouwen zijn doorgaans niet de allerbeste seksgodinnen. Van te veel seks krijg je namelijk rimpels, het haar raakt uit model en wordt vet en de lak van de nagels heeft ernstig onder het liefdesspel te lijden; dat weet iedere verzorgde vrouw maar al te goed).

Dit benijdenswaardige, zorgeloze maar toch ietwat nihilistische bestaan dat de gemiddelde vrijgezel typeert, heeft een houdbaarheidsdatum van vijf jaar. Langer kan echt niet, want het is een publiek geheim dat er met mannen die zich na vijf jaar nog niet hebben gebonden, iets niet in de haak is. Ze hebben een complex, rare tik of zijn misschien zelfs wel een tikkeltje geschift. Type irritante zenuwpees. De familierechtadvocaat die nodeloos vormelijk blijft en altijd met zijn neus in de ordners zit. Of de verwende knapperd, die zo gewend is alle mooie vrouwen te kunnen regelen, dat hij uiteindelijk niets kiest en overschiet. Kortom, wie te lang vrijgezel blijft, loopt een groot risico. Na een jaar of vijf keert het geluk zich dan tegen je. Nooit een vriendin hebben is niet aantrekkelijk. Altijd in de kroeg wordt ranzig. Alleen maar met vrienden in de weer zijn geeft te denken. Zorg dus dat je op tijd aan de vrouw komt. Even doorzetten misschien, maar je zult zien, uiteindelijk fleur je ervan op. Je leven krijgt diepgang en wordt een stuk interessanter. De lakens van je bed zijn immer fris en welriekend, wat het liefdesspel ten goede komt. Waardoor de kans op een liefdesbaby met de dag toeneemt. Is die er eenmaal, dan heb je überhaupt geen tijd meer voor je vrienden in het café, omdat jij 's nachts het flesje maakt (mama heeft haar beautyslaapje nodig). Geloof ons, het is even wennen, maar uiteindelijk is het bij ons beter toeven dan bij je moedertje. We zijn gezelliger, we experimenteren in bed, hebben spannende setjes in de kast, sparen voor een borstlift dan wel buikwandcorrectie voor straks, na het baren. We zijn best ruimdenkend, houden van dieren, vergeten zelden een verjaardag. Het is onze missie jullie te redden. Anders zit je over tien jaar nog steeds in je opvallende badjas met inmiddels grijze zak aan de bar, in geen velden of wegen nog een vriend te bekennen. Zij ontsnapten namelijk wel op tijd. Om een dergelijke treurige toekomst te voorkomen, komen wij jullie ophalen uit het vrijgezellenasiel. Wij zijn jullie great escape.